

# Kampkrant 5

## Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Donderdag 13 augustus 2009



## Wat er allemaal deugt en niet deugt

*Door een zich deelnemer noemend persoon*

Wat vooral niet deugt, is het eten. Dat is te lekker. Het is ook elke avond weer te veel. En dat terwijl van de deelnemers er minstens een paar alsmaar aan het afvallen zijn, of daar minstens over denken. Wat ook niet deugt is het veld. Dat is te mooi. Daardoor kunnen vliegers niet lang genoeg binnen zitten om bier en

worstjes te nuttigen, nee, dan moet er weer zo nodig worden gevlogen. En wordt het bier warm. Wat ook niet deugt is de kampleiding. Maar dat is bekend. Alhoewel niet valt te ontkennen dat ze alles weer perfect hebben georganiseerd. Jammer daar kunnen we dus ook alweer niets op aanmerken. Dan de sfeer. Die deugt. Heel vervelend, er valt hier werkelijk ook helemaal niets te zeiken. Gelukkig is er af en toe regen.



## Buitenlanding

Je kon er eigenlijk op wachten dat er een model in het belendende maïs perceel zou "landen". Gebeurt er zoiets dan is het peilen van het model erg belangrijk om een zoekactie succesvol te laten zijn. Het model is inmiddels weer terecht.



## Oudste deelnemer de lucht in

Vanochtend heeft voor de eerste keer in de geschiedenis van het kamp onze oudste deelnemer Harry Zwetsloot (71) met zijn zwevertje gevlogen. Harry die deel uit maakt van de kampionaris, kreeg van alle kanten hulp aangeboden om zijn kist vliegklaar te krijgen en werd door de Big Lift van Rob Waanders omhoog gebracht. Onder instructie van Ludy kwam de zwever weer keurig aan de grond. Met dank aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt en de redactie feliciteert natuurlijk Harry met zijn eerste vlucht. Op naar het brevet.