



Kampkrant 6 – 2022

Eibergen – Vrijdag 12 augustus 2022

En dan zit het er alweer bijna op

Hebben jullie dat nu ook? Het idee dat zo'n kampweek een stuk sneller gaat dan een doorsnee werkweek? Vol enthousiasme ga je zaterdag naar het kamp en enkele tellen later is het vrijdag en moet alles weer worden opgeruimd. Of nou ook dit een van de geheimzinnige trucjes is geweest die onze kampgoochelaar en illusionist, Gerard, heeft uitgehaald. De macht vaan de verbeelding. De donderdag avond was in ieder geval magisch

vanwege Gerards sublieme optreden met kaarten, ondoordringbare doosjes, touwtjes en knopen. Terwijl we er toch echt met z'n allen bijna letterlijk bovenop zaten konden we de trucs niet ont-rafelen.

Zo nog even een DLG wedstrijd, dan de barbecue met gezellige nazit en dan begint het aftellen naar volgend jaar weer.

Bedankt voor het lezen. Allemaal graag tot dan!



Uitslag

1	Mirko	11,09m
2	Bastiaan	16,15m
3	Joris	17,54m
4	Frits	21,12m
5	Patrick	21,13m
6	Jeffrey	28,85m
7	Henri	45,97m
8	Theo	58,00m
9	Maarten	67,64m

Funwedstrijd Jeu de Boules

Plastic koffiebekertje op je model, pingpongbal erin en droppen maar. Daar kwam het donderdagavond op neer. Overdag was het te heet om te vliegen en dus werd de wedstrijd naar de avond verschoven. Heerlijk rustig vliegweer, perfect voor de wedstrijd. Alle 9 deelnemers kregen 3 balletjes die ze zo dicht mogelijk bij het doel moesten droppen. Helemaal niet makkelijk omdat de balletjes bij het minste of geringste tikje down uit de

bekertjes vlogen. Rustig en beheerst vliegen was hier dus de uitdaging. Sommigen dropten de bal door middel van een loop of een roll, anderen kozen voor een hupje boven het doel. Na een half uurtje laten alle 27 balletjes rondom het doel en konden de afstanden gemeten gaan worden. Uiteindelijk bleek Mirko de nauwkeurigste werper met totaal iets meer dan 11m. Hiernaast de volledige uitslag.

Tot volgend jaar!